



VLAAMS
WELZIJS
VERBOND

Mijn job? Dromen vangen!

Herinner je je nog de populaire tv-show 'De Droomfabriek'? De Lovie, een vzw die jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking ondersteunt, brengt het programma weer een beetje tot leven. Een dreamteam zet er zich in om dromen te verwezenlijken. Frederik Desodt is de dromenvanger van dienst.

Frederik Desodt: 'We organiseren geregeld Perspectiefnamiddagen. Dat zijn info- en overlegmomenten met en voor de personen die we ondersteunen. We hebben daar voor het eerst gepolst naar hun dromen. We waren toen verrast door de reacties en hebben met twee dromen een filmpje gemaakt: 'Follow that dream'. De ene persoon droomde ervan om een keer te gaan zwemmen en de andere vertelde over hoe hij er als Elvis-fan in was geslaagd om samen met een begeleider naar Graceland te gaan.'

'Omdat er zoveel mooie reacties op onze oproep kwamen, wilden we er meer mee doen. Zo is uiteindelijk de werkgroep 'Buiten de lijntjes dromen' ontstaan. Ik ben binnen die werkgroep de dromenvanger. Bewoners kunnen aan mij hun dromen vertellen. Samen met ons dreamteam bekijk ik dan hoe we ze kunnen verwezenlijken.'

'De wensen zijn heel divers: in een luchtballon vliegen, in een koor zingen, eens een weekend weggaan met een mobilhome, accordeon leren spelen, chocomousse maken in een restaurant, meewerken in Bellewaerde ... Elke droom overwegen we, al moet ik toegeven dat we momenteel een beetje worden overstelpt. We

hebben intussen zo'n vijftien dromen doen uitkomen, maar er zijn er zeker nog honderd hangende. Niet elke droom is ook even realistisch. Een meisje gaf bijvoorbeeld aan dat ze graag de nieuwe Marthe van K3 wil worden. Dat kunnen we natuurlijk moeilijk regelen, maar dan proberen we de droom creatief om te buigen naar iets dat wel haalbaar is. Misschien zijn er binnen onze organisatie nog wel meisjes die in een groepje willen zingen en kunnen we onze eigen K3 vormen? We willen alleszins zo weinig mogelijk zeggen: dat kan niet.'

'Al blijft het bij elke droom wel aftoetsen, want je moet rekening houden met de ondersteuningsnaden en de draagkracht van de dromer. En natuurlijk telt ook het kostenplaatje mee. Zonder hulp van externe partners lukt het niet. Gelukkig zijn die best makkelijk te vinden, mensen helpen graag. Toen we voor een van onze bewoners op zoek gingen naar een vrachtwagen waarin hij eens mocht meerijden, hadden we zelfs kandidaten te veel.'

'Er kruipt best veel tijd in, maar tegelijk geeft het heel veel energie. Het doet echt deugd als we weer eens een droom hebben kunnen waarmaken. En zelfs al lukt het een keer toch niet, dan zijn de dromers vaak nog blij, omdat ze erover hebben mogen vertellen. We kunnen in dit project het individu echt centraal zetten en dat is het mooist.'

'We merken dat ons project begint uit te stralen naar de leefgroepen. Er wordt veel over gesproken en de collega's in de leefgroepen beginnen ook zelf kleinere dromen te verwezenlijken. Ook dat geeft voldoening. Dromen en wensen verbinden mensen, want iedereen heeft ze. En wij zijn het bewijs: *teamwork makes the dream work.*'

Heb jij ook een verhaal dat anderen kan inspireren? Laat het weten aan lieve.claeys@vlaamswelzijnsverbond.be.

Bron: <https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/nieuws/mijn-job-dromen-vangen>