

Een heldere kijk op inclusie

*Eva, Johan, Michel, Heidi, Jos en Rebekka
geven woorden aan wat inclusie betekent*

De 'jij'-versie

Inclusie betekent dat je er helemaal bijhoort. Je mag zijn wie je bent.

Zoals je bent word je volledig gerespecteerd.

Als inwoner van de samenleving mag je al je rechten uitoefenen en word je daarbij geholpen wanneer het nodig is.

Zonder jou is de samenleving niet compleet. Dat wordt ze enkel als iedereen erbij mag horen. En als iedereen er actief aan mag deelnemen. Jij dus ook.

Je wordt dus aanvaard zoals je bent. Je beperking speelt geen rol.

De samenleving kent rechten, plichten, waarden en normen. Maar verder mogen mensen zo verschillend zijn als de kleuren van de regenboog.

Een wereld waarin niemand wordt uitgesloten lijkt onhaalbaar. Toch moeten we hier steeds aan blijven werken, met alle middelen die we hebben om dit doel te bereiken.

Inclusie is een werk van en voor iedereen.

De 'ik'-versie

Inclusie betekent dat ik er helemaal bijhoor. Ik mag zijn wie ik ben.

Zoals ik ben word ik volledig gerespecteerd.

Als inwoner van de samenleving mag ik al mijn rechten uitoefenen en word ik daarbij geholpen wanneer het nodig is.

Zonder mij is de samenleving niet compleet. Dat wordt ze enkel als iedereen erbij mag horen. En als iedereen er actief aan mag deelnemen. Ik dus ook.

Ik word dus aanvaard zoals ik ben. Mijn beperking speelt geen rol.

De samenleving kent rechten, plichten, waarden en normen. Maar verder mogen mensen zo verschillend zijn als de kleuren van de regenboog.

Een wereld waarin niemand wordt uitgesloten lijkt onhaalbaar. Toch moeten we hier steeds aan blijven werken, met alle middelen die we hebben om dit doel te bereiken.

Inclusie is een werk van en voor iedereen.

Eva Geentjes, Johan Valkeniers, Michel Vercammen, Heidi Ost, Jos Roothans en Rebekka Meganck

Cliënten van de dienst Extern Beschermd Wonen
De Vijver vzw – Afdeling De Bosuil

Met ondersteuning van Veerle Lambrechts en Frank Van Rompaey

12 januari 2016

Citaat:

'Wij werken en geloven in een betere wereld. Een wereld waarin niemand wordt uitgesloten. Iedereen is hetzelfde waard, met een beperking of zonder. Samenleven in een betere wereld, daar moeten we voor gaan. Ik ben jij en jij bent ik. En zo moet de wereld zijn.'

Heidi Ost
17-12-2015